

†

DANKBARE HERINNERING

aan de Heer

FEDOR VANDENHEULE

echtgenoot van Mevrouw

ZOE LUST

Lid Kristen Bond der Gepensioneerden Schorisse

geboren te St.-Maria-Horebeke op 20 februari 1904
en godvruchtig overleden te Ronse
op 29 augustus 1984,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Als de oogst binnen is, nadert de tijd van de rust. Voor Fedor wordt het de eeuwige rust.

Hij was een eenvoudige en goede man. Als het graan dat sterft in de aarde en als het koren dat rijpt in weer en wind, is ock hij gerijpt door lijden en tegenslag. Het harde leven leerde hem dat een mens nooit leeft voor zichzelf. Twee van zijn drie kinderen zijn hem al voorgegaan in de dood. Het waren harde slagen die hem en zijn goede vrouw hebben getekend maar zij waren en bleven «gelovige mensen».

Moge de goede God zijn trouwe dienaar nu verwelkomen in het eeuwig Vaderhuis en moge zijn nagedachtenis zijn echtgenote, kinderen en verwanten sterken en bemoedigen.

De namis zal plaatshebben op zondag 16 september 1984 om 8 uur.

Rouwdienst Devos, Fiertelmeers, Ronse

Mevrouw Fedor VANDENHEULE, geboren Zoë LUST,
Heer en Mevrouw Norbert VANDEWALLE-VANDENHEULE Hilda,
en kinderen,
De families VANDENHEULE, ODEVAERT, LUST en SCHIETTEGATTE,

danken U voor de blijken van innige deelneming



**„tijd alleen verzacht de wonden
waarvan men nooit geneest.”**